

# Promiseland in de praktijk

Marian Geeve

*Terwijl er nog volop met de herfstprogramma's wordt gewerkt, gaan bij Timotheüs de winterprogramma's alweer de deur uit. Ook wordt er al druk geschreven aan de herfstprogramma's van 2009. Het is een enorme zegen al dit materiaal te mogen uitgeven.*

## Promiseland-dag

Op 1 november was er voor de gebruikers van de Promiseland-methode en voor geïnteresseerden een speciale dag. Wat bemoeiend om te zien hoeveel belangstelling er is voor dit nieuwe materiaal. We hadden gerekend op een groep van vijftig deelnemers, maar het werden er tweehonderd.

## Andere aanpak

Het werken met Promiseland vergt een andere aanpak dan het 'traditionele' kinderwerk. Daarom zijn we

gestart met het invoeren van de zogenoemde 'pilotkerken'. Dat zijn kerken die al een tijdje ervaring hebben met Promiseland. Wil je van die kennis gebruikmaken, dan kun je een mailtje sturen naar [info@promiseland.nl](mailto:info@promiseland.nl). Er wordt dan contact met je opgenomen om een afspraak te maken. Het is altijd goed om te zien hoe anderen het doen. Dat bevoedigt en stimuleert.

## Reacties

Om andere kinderwerkers te laten delen in de bemoedigingen die wij mochten ontvangen, volgen hieronder een paar reacties:

“Allereerst onze complimenten voor dit super mooi diepgaand programma. Wij zijn er in september mee gestart. Voor velen wel een revolutionaire omslag (*geen Bijbelverhaaltje en knutselwerkje meer uit je mouw*

*schudden*). We hebben volgeduld iedereen op gang geholpen en vastgehouden aan deze nieuwe lijn. Nu de knop bij de meesten omgaat, begint iedereen te genieten van het voorbereiden en de zondagsschoolochtenden.”

“Eerst even mijn complimenten over het materiaal. Wauw, wát een tijd zit daarin en wát een leuke manieren hebben jullie gevonden om het doel van de les speels over te brengen. We zijn er erg blij mee!”

“Ik ben heel enthousiast over het Promiseland-materiaal. We hebben weer helemaal zin in het kinderwerk. Dat hadden we eigenlijk toch al, maar dit biedt nog veel meer. Een visie op kinderwerk waar we allemaal heel blij van worden.”

“Aan de wand hangt een glazen plaat waarop met een speciale stift geschreven kan worden. Vol overgave schrijft Amber voor de zoveelste keer deze week de tekst op die zij in de kinderdienst meekreeg. Ze hoeft niet meer op het tekstkaartje te kijken. Die tekst kent zij allang!”

“Het is niet mogelijk om onvoorbereid aan het werk te gaan. Dit materiaal is een zegen voor de kinderen en de kinderwerkers.”

Als Promiseland-team bieden we dat het materiaal zijn uitwerking zal hebben op het kinderwerk in Nederland en België.



Het gaat niet om het succesverhaal, maar om het doel: kinderen op een eigentijdse manier de boodschap van de Bijbel leren zodat ze Jezus leren kennen, een relatie met Hem opbouwen en volgelingen van Hem zullen worden. En daarbij kan en mag je een heleboel plezier hebben!!

Mocht je er nog niet mee werken, maar toch geïnteresseerd zijn, neem dan contact met ons op. Er is de mogelijkheid van het bezoeken van een pilotkerk, maar we kunnen ook een trainings- en informatieavond verzorgen.

**Op 7 december start het nieuwe winterprogramma met een geweldig advent- en kerstprogramma voor thuis! Schaf het nu nog aan.**



**Inclusief  
DVD met interactief  
beeldmateriaal**

## Lesmateriaal inclusief brieven voor thuis!

Creatief en interactief bijbels onderwijsprogramma **inclusief brieven voor thuis!** Na elke les krijgen kinderen een brief mee voor thuis om zelf of samen met de ouders de les te herhalen en toe te passen in het leven van iedere dag!



**Informatie: [www.promiseland.nl](http://www.promiseland.nl)**